

Four Sea blir räddningen - 1991 till 2002

Helénes äldre bror, Glenn, har haft båt under många år och den senaste, en Albin Nova från 1984 vid namn "Four Sea", köpte han 1985 tillsammans med en kompis. Båda dessa familjer har seglat mycket förr, och haft flera båtar, men barn och andra intressen har tagit sin tid så man har seglat allt mindre och valde till slut att samäga båt. Ändå låg hon oanvänd stor del av sommaren då båda familjerna har sommarhus, åker skidor, spelar golf och har mycket aktiviteter med barnen. Segling brukade det bli någon vecka per familj på sommaren och så gjorde killarna grabbseglingar ett par helger.

Här startade en lång period då vi hjälpte till med båten vår och höst och fick hyra henne för ett bra pris under sommaren. Första somrarna blev det en vecka, men ganska snart utökades det till först två och sedan tre veckor varje semester och vi kunde dessutom låna henne några helger varje sommar.

Med Four Sea har vi seglat massor i Bohuslän, men också gått Göta kanal, seglat till Danmark flera gånger, bl a seglade vi i Limfjorden en sommar, och även till norska Sörlandet.

Novan är en mycket trevlig familjebåt, snabb och lättseglad och för oss som kom från en Birdie 24 hade hon enorma stuvutrymmen ☺.



Nedan följer en kort sammanfattning av våra semesterseglingar med Four Sea:

1991 - Skagen, Läsö, Säby och Anholt

Med kompisar är barnlediga en vecka och har härliga seglingar till Skagen, Läsö, Säby och Anholt. Gör oss mindre populära i hamnen på Läsö då vi, som inte är vana vid toalett ombord, tror att vi har tömt tanken men missat att öppna utloppet så vi har bara pumpat upp den med luft - vilket töms i Vesterö hamn.....

1992 - Sommar i Bohuslän



Familjesegling i Fjällbackas skärgård tillsammans med Bosse´s syster med familj i Trio 80:an "Mariolo". Fina seglingsdagar och härliga grillkvällar.



1993 - Bohuslän

Seglar åter i Bohuslän och njuter av våra kustsamhällen samt Väderöarna och Koster.

1994 - Danmark och Limfjorden

Till Danmark med barnen, och går Limfjorden tur och retur med stopp via Läsö och Anholt. Härliga dagar med korta, barnvänliga etapper. Nattsegling hem från Anholt för grabbarnas skull, men de somnar redan strax efter vi lämnat hamnen.



1995 - St. Annas Skärgård och Göta kanal

Tar över båten efter brorsan i St. Annas skärgård på ostkusten och efter några dagar där går vi hemåt genom Göta kanal. Lugnt och fint för yngste sonen medan den äldste, som nu är mitt i tonåren, får sättas på tåget för egen hemfärd. Avslutar i Lilla Bommens hamn till Göteborgskalaset.

1996 - Skagen och Bohuslän



Härlig spinnakersegling över till Skagen, som vi besöker ett par dagar, och vidare över till Bohuslän och Nordkoster. På väg söderut blir vi inblåsta ett par dagar i Havstenssund.

1997 - Bohuslän

Med kompisar ombord, och tillsammans med ett par båtar till, seglar vi i Bohuslän och tillbringar bl a ett par underbara dagar ute på Väderöarna och i Fjällbackas vackra skärgård.



1998 - Danmark och Bohuslän

Seglar först till Danmark i mycket lugnt väder, och sonen är överlycklig då vi måste gå för motor och han slipper sjöjukan. Har sedan kompisar med ombord en vecka, vilken tillbringas i Bohuslän med bla Uggle-konsert i Lysekil.

1999 - Vandrarhemmet Four Sea i Bohuslän

Sommaren då Four Sea var som ett flytande vandrarhem. Seglade tre veckor i Bohuslän med kompisar, våra barn och deras polare m fl i en aldrig sinande ström. Detta året anmäler vi Novan till Tjörn Runt och får en härlig spinnakersegling genom Kyrkesund där det är oerhört trångt mellan båtarna.



2000 - Bohuslän och norska Sörlandet

Seglar först i Bohuslän, men efter att ha lämnat sonen med kompis hos dennes föräldrar i Fjällbacka går vi via Kosteröarna över till Stavern i Norge och tillbringar några dagar på norska Sörlandet.

Startar åter i Tjörn runt, men bryter pga svaga vindar i Kyrkesund. Mycket blåsig natt vid Stenungsbaden som slutar med att båtarna innanför oss får panik och släpper bl a våra förtöjningar.



2001 - Två gånger Bohuslän



Två seglingsperioder med Four Sea denna sommar, först med sonen och hans polare och sedan med kompisar ombord. Båda perioderna seglar vi i Bohuslän. I Tjörn runt får vi vår bästa placering någonsin, 264:a!

2002 - Danmark och Bohuslän

Tar över båten i Gilleleje, och seglar först i Danmark ett par veckor och ansluter sedan till våra kompisar, som seglat med oss så många somrar och som nu skaffat egen båt, för en vecka i Bohuslän.

Semestern avslutas vid Vannholmarna, SO om Tjörn, som 1/8 drabbas hårt av ett häftigt åskväder, vilket vi befinner oss mitt i. Mycket orolig kväll natt med vindar från alla håll, blixtrar som slår i berg och hav och båtar som draggar.



Då vi köpt Najaden under hösten 2002 var brorsans tid som båtägare över och under våren 2003 såldes Four Sea. Köparna hade henne bara någon säsong för sommaren 2004 var hon tillbaka i Björlanda Kile, nu med ny ägare som vårdar henne ömt.