

Loggbok

Segling i Joniska Havet, Grekland

2001-06-25 - 2001-07-02



Crew: Lars-Olof Nilsson, Marianne Nilsson, Bosse Niklasson och Heléne N. Hurtig.

Måndag 25 juni

Under dagen packade vi m.m. för att slutligen kl. 16.30 anlända till Landvetter flygplats. Flög direkt Landvetter – Préveza dit vi anlände kl. 23.50 (grekisk tid). Våra båtvärdar Peter och Christina Ahlström (i fortsättningen P + C) mötte oss, och efter en lång väntan på bagaget körde vi äntligen mot hamnen i Nikiana, Levkas, där båtarna låg.



Efter att ha slängt in vårt bagage i Miracle (Benteau Oceanis 430), vårt hem den kommande veckan, blev vi bjudna över till "Jenni" (Benteau Oceanis 440) på "nattdrink" (champagne).



Tisdag 26 juni

Upp hyfsat tidigt. Christina körde tjejerna till en Supermarket för bunkring av öl, vatten, vin m.m. medan Peter gick igenom båten med killarna. Efter ombordlastning av inköpen lämnade vi Nikiana strax före 12.00, ensamma ansvariga för denna jättebåt! Visade sig vara mycket lätthanterlig, då allt drevs elektriskt : el vinschar, elektriskt ankarspel med fjärrkontroll m.m. Seglade/puttrade motor söderut förbi Skorprios västsida ner mot Meganisis nordsida, där vi ankrade för bad i Platigiálibukten. Träffade här våra första cikador (en slags gräshoppor). Oj, vad de kan låta!

Slängde oss i det ljumma (26°), gröna vattnet. Puttrade sen in i nästa vik, Vathí som är huvudort på Meganisi, ganska tidigt (16.00) för att träna på aktertillägning.



Efter att ha fått in båten lugnt och stilla var fästet på land trasigt så vi fick göra om hela proceduren, men vi lärde oss också på vägen.

Satt sen och flämtade i brunn med paus för sötvattensduschning på badbryggan.



Gick ett par små kurvor och "rekade" i byn.

Så småningom blev det dusch och ombyte och iland för restaurangbesök.

Hittade en fiskrestaurang som satt ut sina bord på piren, och här åt alla utom Heléne grillad "white snapper" som var mycket god.

Onsdag 27 juni



Efter frukost kom "dieselmannen" på besök till grannbåten, så vi passade också på att fylla lite. Det är så man gör när man behöver något, man kallar på "mannen" (diesel-, vatten- osv).

Puttrade för motor österut och ankrade upp för bad- och lunchstopp i Límnikovén (kallas också midsommarviken, då SXX firar detta i denna vik).

Lollo ägnade badstunden åt brottning med luftmadrass.

Kryssade sedan efter Meganisi's ostkust och rundade den långa sydspetsen (som inte var en sandremsa utan en 165 m hög bergskedja med massor av träd på) för att se på grottor på sydvästsidan. Ett flertal fanns här, men när vi kom till den stora



Papanikolí-grottan så blåste det för mycket för att vi skulle våga ankra upp. I denna stora grotta gömde man en hel ubåt under andra världskriget. Startade istället autopiloten och seglade med god fart västerut, medan vi åt lunch bestående av grekisk sallad och champagne.



Som natthamn valde vi Sívota på ön Levkas' sydsida. Såg ut som en norsk minifjord i inseglingen och där innanför en mysig by runt hamnen. Blev lite sned ankring, så när P+C råkade dyka upp lite senare och la sig längs vid yttersta piren, flyttade vi oss och la oss utanpå dem. Drink i Jenni-båten, därefter badade killarna och så blev det drinkar hos oss.

Miracles' besättning kom sent iväg och åt middag på tråkig restaurang.



Torsdag 28 juni

Upp ganska tidigt, frukost och vattenfyllning. Seglade sedan i lätta vindar åt sydost ner till Nsis Átokos, för bad och lunch. Passerade först turistviken "One House Bay" på ostsidan där väldigt många båtar låg för ankar. Fortsatte söderut till "Cliff Bay", en mysig, stor vik på sydsidan. Efter bad och utflykt (killarna) med gummibåten fortsatte vi västerut mot Ithaka.



Fick en härlig segling in till Kioni på Ithakas västsida.



Det hade blåst upp rejält, så vi lade oss längs längst ut på piren. Många fadäser i hamnen att beskåda på g a vinden. Bosse o. Lollo gick en rejäl kurva och utforskade byn. Sådär middag med påföljande mysig promenad under senkvällen.

Fredag 29 juni

Gick för motor norrut till Nsis Arkoudi för bad och lunch. Därefter skön segling norrut, för bara genuan i 7 knop. Hade tänkt gå ut (åt nordväst) till Vasiliki, men då det återigen blåste upp och det är känt för sin vindar hoppade vi över det (favoritställe för vindsurfare).

Gjorde istället natthamn i Nidri, där vi återigen träffade Peter och Christina.

Umgick med whiskey och "konjak" (Metaxa-variant) så somliga blev lite sliriga.

God, superbillig middag på rekommenderad restaurang (Ionien?).

Drällde runt en stund på "affärgatan" och sen ner i båten.



Lördag 30 juni

Nilssons fixade frukost och väckte övriga kl. 8.20 till "gatuarbete". Lättade direkt ankar och la till efter första udde för bad och skön frukost.

Puttrade ner till en härlig vik på Skorpios sydsida där vi badade, lunchade och stornjöt. En dag att spara i minnet till höstrusket.



Seglade så småningom upp mot Páleros på fastlandet. Vinden dog ut så det blev bad efter båten och motorgång sista biten.

Blev återigen mycket blåsigt lagom till tilläggning, men med hjälpsam assistans fick vi en bra plats.

På kvällen besökte vi (återigen på rekommendation) restaurang "New Mill" där innehavaren Cathy själv hade bestämt menyn. Ett antal mycket goda rätter serverades tillsammans med en 5-liter damejeanne rödvin. Mycket gott!

Givetvis skrev vi även i gästboken.

Söndag 1 juli

Jäsig segling västerut tillbaka mot ön Levkas. Under dagen får vi besök av delfiner!!!



På eftermiddagen har vi bad- och lunchstopp (med champagne) vid ön Skorpídi, norr om Skorpio och även den ägd av familjen Onassis.

Puttrar sen åter in till Nídri dit vi kommer samtidigt som P + C.

På kvällen kommer de över för drink och så småningom går vi allihop och äter en mycket god kycklingrätt.

P+C åker till sitt hus, medan vi övriga går över till en musikbar.

Efter en öl tar Marianne och Lollo en promenad, medan Heléne och Bosse stannar kvar och dansar.

Promenad i strandbrynet, och kvällen avslutas på fördäck.



Måndag 2 juli

Upp och frukosterar samt packar ihop. 10.30 hämtar P + C oss för transport till flygplatsen, där vårt plan hem lyfter 12.50.

Alla är nöjda efter en härlig vecka som gått alltför fort.

Vi kommer tillbaka!

