

### 2003 - Första sommarseglingen med seaQwest (28/6-20/7)

1 maj sjösatte vi seaQwest efter att ha döpt henne enligt konstens alla regler. Första ägaren hade tagit med hennes gamla namn, Granny, till sin nya båt så hon hade inget namn när vi köpte henne på hösten 2002.

Efter att ha varit ute varje helg så slutligen den 28 juni fyller vi båten för vår första semester i seaQwest. Första hamn blir Klädesholmen, där vi strålar samman med kompisar i Albin 78:an "Seglus" för en trevlig grillkväll. Dottern på Seglus, Johanna, tappar nallen över bord så han får hänga på tork. Fortsätter sedan innanför Tjörn och Orust upp till Henån där vi för första gången kan njuta av varmvatten ombord och kan ta en skön kvällsdusch. Kändes väldigt lyxigt med varmvatten men oj vad fort man vänjer sig!



Här blir vi kvar ett par dagar då vi bokat tid för lite arbeten med båten vid Najadvarvet. Efter en fartig färd genom Malö Strömmar lägger vi sedan till i Grundsund för besök hos Helénes föräldrar. I Lysekil mönstrar även vår son Kim, och hans kompis Erik, på för några dagars segling med oss vilket blir en tur till Hunnebostrand och ett par härliga dagar ute på Väderöarna. I Hunnebo träffar vi på en annan Najad 360, och nyfikna som vi är får vi gå ombord och få lite nya tips och idéer om vad man kan göra. Vi suger i oss som svampar!



Tonårsgrabbar ombord



Fräck spegelbild



Från masttoppen



Väderöarna

Släpper av killarna i Grebbestad, längtan efter storstaden tränger på så de tar bussen tillbaka till Göteborg. Vi går vidare till Havsstensund och hämtar istället upp Helénes lillebror Hans och hans dotter Evelina som är med oss resten av veckan. Grillning i Sannäsfjorden, guppig färd över Tjurpannan och vidare till Hamnholmen/Skutholmen.



Seglus

Ansluter sedan åter till "Seglus" som nu är i Hunnebostrand. Ombord på Seglus finns Johanna, som är jämnårig med Evelina, och tjejerna får ett par härliga dagar tillsammans bl.a. på badanläggningen vid Tanumstrand där Hans och Evelina sedan lämnar oss.

Vi går ut och lägger oss för ankar i viken vid Dannemark för middag m.m. och till kvällen ska vi sätta kurs mot Danmark. Grov sjö efter flera dagars kuling sätter dock stopp för den planen i dag, vi går in och ankrar upp igen vid Persholmen.

Nästa dag har sjön lugnat sig och vi får en fin segling över till Skagen. Det är nu den 13 juli och här är proppfullt i hamnen. Till slut hittar vi en plats långt in i fiskehamnen utanför fem stora motorbåtar. Lite senare kommer en 53-fots Swan-liknande segelbåt backandes in mellan båtarna i full fart. Det är backslaget som hängt sig, men tack vare hjälp från en kvick kille i en Maxi 77 som fångar "Swanens" tamp så får de stopp innan det händer en allvarlig olycka.



Nästa dag bogserar Bosse denna stora båt till varvet på andra sidan hamnen med vår gummibåt och belönas med en flaska champagne!

Vi går vidare till Österby på Läsö, och här är minst lika fullt som i Skagen. Hittar till slut en plats allra längst in i hörnet i fiskehamnen och då bredvid ännu en Najad 360, som vi givetvis besöker. Härlig kväll på restaurangen som avslutas med "Amazing Grace" på säckpipa tills solen fallit ner i havet - vackert så det gör ont!



*Amazing Grace - på säckpipa!*



*Solnedgång i Österby, Läsö*



*För ankar - Vallda Sandö*

Det är nu så varmt att man inte kan vara kvar i en full hamn utan luft så vi sätter åter kurs mot Sverige och ankrar så småningom upp i en härlig lagunliknande vik vid Vallda Sandö.

Här blir vi kvar och bara njuter fram till nästa eftermiddag så vi får telefon från "Seglus" som rapporterar om åskväder liknande förra sommarens över Tjörn och Orust så vi får snabbt upp ankaret och går den korta sträckan ner till Lerkil. Här hinner vi precis in hamnen och lägger till innan ovädret är över oss, men det drar snart förbi.



Semestern avslutas vid 30-årsfest i Gottskär med flera nattgäster som sover över hos oss i Gottskärs hamn. Vi går sedan hemåt för denna gången, med ett stopp på Styrso på vägen, och den 20 juli lägger vi till i Björlanda Kile.