

2006 - Höstsegling i Bohuslän (1/9-10/9)

Efter vår något avkortade sommarsegling beslöt vi oss för en höstvecka i Bohuslän. Vad man slås av hur oerhört kort säsongen är på vår vackra kust som har så mycket att erbjuda även andra månader än juni, juli och augusti.

Vi startade med att segla till lilla Hälleviksstrand för att vara med på en kräftska. Redan dagen efter startade blåsvädret och vi låg kvar, medan andra båtburna kompisar som skulle hem och jobba var tvungna att gå. Höll på att gå riktigt illa redan i hamnen då det blåste 18-20 m/s rakt in och de hade ingen bogpropeller. Men med lite hjälp av tampar och vinschar lyckades de vända båten i hamnen och fick sedan bra fart hem till Göteborg.



Vi får hela veckan mycket blåsig, med kuling sju dagar av nio, men solen skiner och det är varmt. Vi har ändå vind från rätt håll, dvs. från syd när vi går norrut och när vi vänder hemåt går vinden över på nord! T.o.m. temperaturen i vattnet håller i sig och inbjuder till bad. Och visst är det härligt när man kan ligga längs vid Gullholmens brygga, att vara helt ensamma i Hunnebostrands hamn och att kunna lägga sig i lä, längst in vid Smögenbryggan, under det höga berget när den nordliga kulingen tjuoter och där njuta av härliga skaldjur.



Gullholmen



Längst in vid Smögenbryggan



Vid Eggskär utanför Klädesholmen

Så var det delfinerna!

Vi kommer seglandes vid Islandsberg på väg söderut och plötsligt skär en fena vattenytan precis bredvid oss. Strax därefter hoppar två, i vår tro, tumlare framme vid fören. I nästa sekund är de på andra sidan båten och hoppar...

- Det måste vara fler! - Det är inga tumlare! - De är vita på magen!

Ja, så låter det. Bosse står vid ratten och jag själv springer upp på fördäck. Det är minst fem stycken och åtminstone en av dem är ca 2 meter lång, resten ca 1,5 m. De hoppar ensamma, parvis och på båda sidor om båten. Efter ett hopp vänder de sig i vattnet, och med magen i vädret glider de bakåt och tar sedan ny sats. Helt fantastiskt att få se!

Av rädsla för att missa något har ingen av oss tid att springa ner och hämta kameran, så tyvärr finns inga bilder.

Skådespelet fortsätter fram tills vi går in i inloppet vid Gullholmen, då de lika plötsligt försvinner.....

Vid senare efterforskning visar det sig att tumlare aldrig hoppar och mycket sällan närmar sig båtar. Vi kan också läsa i tidningen att delfiner observerats efter Bohuskusten i år.

Veckan avslutas med att vi strålar samman med goda vänner från Maxi 999:an "Albatros" och Fantasi 37:an "Seawind" på lilla Bockholmen vid Hättan/Kärrensön söder om Tjörn.

Härlig kväll på berget med grillning m.m.



Hoppas du också får möjlighet att upptäcka Bohuslän under för- eller eftersäsong, det är värt att lägga lite semestertid på!