

SKOTTLAND 2007. 3 - CLASSIC MALT CRUISE

14 juli - 26 juli

I Oban startade cruisingen, som är en löst sammanhållen eskadersegling med max 100 båtar (i år deltog 90 båtar). Man samlas vid tre destillerier med ca en veckas mellanrum och däremellan är det fri segling. Båtarna förde flaggspel och efter skepparmöte inleddes kvällen med stor buffé på Oban destilleri. Välkomstdrink var givetvis deras egen whiskey! Efter dans och musik avslutades kvällen med gemensam promenad ner till kajen, dit vi leddes av en säckpipeorkester - oerhört vackert i perfekt kvällssol.



Hamnade i samspråk med besättningen på "Restless of Auckland" från Nya Zeeland och vi blev alla inbjudna att avsluta kvällen hos dem.

(Vi kom att umgås en del med dem under cruisingen då Kajsa på Seawind och Alistar på Restless fann varandra och senare fortsatt hålla kontakt - Alistar besökte sedan Kajsa i Göteborg efter att de kommit hem).



Morgonen därpå defilerade alla båtar, med flaggspel, runt i hamnen med "Spray of White" i spetsen, seglad av mannen som startade Classic Malt Cruising, Andrew Bishop, för att sedan ge sig av åt olika håll.

Spray of White är en replika av ensam-världsomseglarens Joshua Slocums båt.

Vi satte segel och styrde mot sydväst efter Mulls sydsida, där vi ankrade upp i en vik. Tittade på de ankarvikar vi fått tips om, "Tinkers Hole" och "Bull Hole", men vinden var inte rätt. Antagligen är vi lite bortskämda från vår svenska västkust för vi tyckte inte att de var så fantastiska som man hade påstått.



Mulls sydsida, helt obebyggd & öde



Bosse, på väg in i "Tinkers Hole"

Fantastisk var däremot basaltön Staffa. Här hade vi tur och lyckades ankra i lä för att sedan åka in med gummibåten i helt fantastiska "Fingals Cave" och ett par mindre grottor. Helt otroliga formationer - skapat av naturen!



Fingals Cave, en av grottorna på Staffa



Stavformationer



Inne i Fingals Cave



På Rhum gicks det på långpromenad uppe i bergen och vi var på guidad visning av "Kinloch Castle". Ett otroligt påkostat jaktstolt som byggts för en familj som var här ett par veckor varje sommar och för deras gäster, max 16 stycken, med bl a en självspelande orkester, el och rinnande vatten. Överallt fanns jakttroféer. Helt absurt men intressant att se.

Heléne njuter i solen på väg till Rhum, med berget Halival (vikingakänsla i namnet!) i bakgrunden



Kinloch Castle...



Med en av Skottlands första telefoner och en självspelande orkester



Ankarviken vid Talisker, kolla in båten till höger - tänkte inte på tidvattnet! Skyes mäktiga berg i bakgrunden

På väg upp efter Skyes västsida fick vi rejält med vind för första gången och gjorde stundtals 7 knop och till kvällen kom vi fram till "Loch Harport" och Talisker. Här låg alla båtar uppankrade och det var tätt mellan dem! Mäktig syn då alla hade flaggspel uppe.

På Talisker destilleri bjöds vi på whiskeyprovning, rundtur på destilleriet (som har 6 miljoner liter whiskey lagrade!) och till kvällen traditionell "celidh". Dvs äkta skotsk fest med haggis och annat udda på borden som inte föll alla i smaken. Gott om dryck och skotsk folkdans så det blev en sen, livlig kväll. Gjorde vårt bästa för att hänga med i skotska folkdanser, inte det allra lättaste när man dessutom är lite berusad!



Annorlunda whiskeyprovning i gröngräset

Härifrån gick vi söderut för gennaker ner till ön Canna där vi hade turen att ankra upp i perfekt tid för att delta i "nosing and tasting", dvs whiskeyprovning arrangerad av besättningen på Spray of White. En av resans absoluta höjdpunkter! En helt fantastisk upplevelse att i strålände väder sitta på en grässlätt nedanför en liten vacker stenkyrka och prova olika whiskysorter under ledning av ett proffs. Inte blev det sämre av att man serverade mörk choklad, kex med gravad lax och kex med mögelost till de olika sorterna!

Via Tobermory, som är känt för sina olikfärgade fasader och ofta fotograferade, tog vi oss sedan tillbaka till Oban för att hämta upp våra söner, Kim och Eddie, som skulle vara med oss några dagar.



Transport från järnvägsstation ut till båten som låg förtöjd vid mooring-boj

Gick söderut och ankrade så småningom upp långt inne i "Loch Tarbert" på Jura där Seawind och Restless redan låg. Här fick vi en hemsk natt då vårt ankare draggade inte bara en gång utan två! Slutade med att vi satt ankarvakt....



På vår vidare färd söderut önskade Kim sig ett häftigt oväder och han blev bönhörd! Här drabbades vi av ett riktigt åskväder med blixnar, åsknedslag, ösregn som smattrade och såg ut som hagel men som sedan lämnade vackra regnbågar efter sig. Till slut ankrade vi upp i Port Ellen men lyckades senare få en plats vid bryggan.

Regnbåge över Port Ellen, efter häftigt åskväder

Killarna besökte Lagavulins destilleri och promenerade bort till Ardbeg och till kvällen var det avslutningsfest av cruisingen på Lagavulin destilleri med skaldjursbuffé och mycket dans.



I väntan på transport till destilleriet och festligheter Som denna gången var i Lagavulin

Vi kan varmt rekommendera ett deltagande i "Classic Malt Cruise" som bjuder på storslagna natur- och seglingsupplevelser, mycket bra arrangemang vid destillerierna och många trevliga möten med människor från olika länder. Att det sedan "kryddas" med trevliga upplevelser mellan arrangemangen gör det inte sämre!