
Resebrev 5 - fin segling, besök i Göteborg & vardag i Mogán (1/11 2008)

1 oktober lämnade vi Madeira med kurs mot Kanarieöarna och fick vår hittills bästa seglats! Stabil nordostlig vind i 8-10 m/s i flera dagar förde oss snabbt söderut så vi hoppade över alternativet att mellanlanda på Teneriffa och gick direkt till Puerto Mogán på södra Gran Canaria, en fin 3-dagarssegling.

Första dygnet hade vi stökig sjö från ett tidigare blåsväder och när man kastats runt i båten ett tag känns hela kroppen som ett enda stort blåmärke. Tur att man har paus efter en översegling så alla små skador hinner läka! Även denna gång seglade vi i sällskap, något vi tycker känns tryggt på stora hav, nu av två norska båtar; Tekla och Hebe.



Sällskapssegling i grov sjö

Sista timmarna mot Gran Canaria hamnade vi i något vi läst om; en vindaccelerationszon. Sådana finns på vissa platser runt alla de sju Kanarieöarna och innebär att vinden mycket hastigt kan öka med ca 10 m/s utöver den vind som blåser.

Vi fick vindar på 15-18 m/s och efter ett par timmar var det över lika fort som det kom. Bakom oss gick det stora vita gäss på havet medan vi gick på stilla vatten....



Stranden & hamnen i Puerto Mogán

Att ha kommit till Puerto Mogán kändes oerhört bra. Här är lugnt och tryggt i en mycket fin miljö med låga små vita hus, massor med blommor och uteserveringar och en oerhört skyddad hamn. Kanske inte häftigaste stället då här saknas både disco och spelhall, men det kan man lätt åka till när behov finns. Nästan inga ungdomar turistar här så medelåldern är nog högre än normalt. Härligt klimat med varma, soliga dagar, fina (men mörka) kvällar och ljumna nätter samt behaglig temperatur i vattnet.

Vi promenerar och utforskar detta lilla samhälle som troligen blir vår bas ett tag framöver. Här lämnar vi båten för att besöka Sverige i tolv dagar. Våra norska vänner på "Tekla" tittar till vår båt medan vi är borta.



Givetvis gör vi i ordning båten innan vi reser. En sak vi gör som inte känns så rolig är att installera s.k. kackerlackshotell lite här och där under durkarna. Inga hotellgäster man gärna vill ha ombord men hellre i ett sådant än i vår mat.

Vi har redan i Portugal börjat vara noga med allt vi handlar och tar numera inte ombord några pappkartonger och liknande. Alla skor blir kvar på utsidan och skuras noga innan de får komma in i båten.



Hotell för objudna gäster

Vi har då och då sett en kackerlacka iland under vår färd söderut. Här på Gran Canaria möter vi en ny sort, den amerikanska kackerlackan. Den är inte så amerikansk utan har sitt ursprung i Asien. Skiljer sig från den vanliga genom att vara röd och bra mycket större men framförallt så kan den flyga! Hur skyddar man sig mot sådant?

Så här års går inga reguljärplan direkt till Göteborg, och man kan inte boka "omvänd charter" (?), så det blir en lång resa via Madrid och Frankfurt innan vi så småningom låser upp dörren till vår lilla Iya i Mölndal. Från 1 november flyger Sterling direkt från/till Göteborg varje lördag, dessutom till ett hyggligt pris. (29 oktober läste vi i GP på nätet att Sterling gått i konkurs så den möjligheten finns nog inte längre.)



Vi fick träffa Måzart igen!

Dagarna i Göteborg gick fort med besök hos barn, syskon, föräldrar och våra närmaste vänner. Luncher och middagar var inbokade varje dag så någon mat lagade vi inte, bortsett från de färska räkor vi kastade oss över första dagen. Det finns inget som slår våra svenska, färska räkor! Ändå räckte inte tiden till så det var många vi inte hann träffa denna gång. Rättegången den 13 oktober blev i alla fall avklarad och nu har vi inga datum att passa i framtiden, vilket känns oerhört skönt. Hur det har gått får vi veta om ett par veckor.

Planen just nu är att ta det lugnt ett tag och få tid till att måla respektive skriva. Vi blir kvar här på Kanarieöarna året ut och ska givetvis besöka de mindre öarna i väster. Dessutom ska flera av våra vänner ner hit under november så det blir säkert lite umgänge också. Om någon månad fattar vi beslut om hur framtiden skall se ut; det kan bli en säsong i Medelhavet, vi kanske blir kvar här eller så går vi över Atlanten i januari och då kan målet bli Karibien eller Brasilien. Just nu är alla möjligheter öppna!

Resan hem till båten var lika lång som färden till Göteborg, men medvind snabbade på flygtiden, och en taxi körde snabbt oss och vårt bagage till Puerto Mogán.

Bagage ja, visserligen reser man i princip med bara handbagage men vi passade på att fylla på lite saker i Göteborg som är svåra att få tag i, så med oss hade vi bland annat en flyttlåda. Den innehöll Gevalia kaffe, salt godis, diskborstar och lite annat smått & gott.



Tillbaka i båten!

Dessutom lyckades vi i Sverige få tag i den grill vi jagat sedan i våras. Redan på båtmässan i Göteborg i februari 2008 presenterade Magma att de skulle komma med en mindre gasolgrill, vilken skulle passa perfekt i vår targabåge. En sådan skulle vi givetvis ha! Först skulle den säljas från april, sedan skulle den lanseras i USA i juli och sedan har ingen kunnat lämna besked. Vi har genom Europa tittat och frågat i ett stort antal båtsportaffärer, men ingen har kunnat ge oss besked. När vi kom till Göteborg ringde Bosse den svenska återförsäljaren som nu hade fått hem grillen. Det visade sig att de fått den för bara en vecka sedan och vi var de första som köpte en i Sverige!

En av de första sakerna vi gjorde efter återkomsten var förstås att kolla "hotellen". Vi och vi, kapten fick det uppdraget. Tack och lov hade inga kackerlackor flyttat in.



Takterrasser i Puerto Mogán



Bosse väntar på bussen

Hela vägen ner genom Europa har vi haft problem med internet och försökt hitta en bra extern antenn för att bättra på våra möjligheter. På Porto Santo träffade vi en holländare som i hamnen kunde få in signalen från det trådlösa nätverket i byn 2 km bort! Gissa om vi var gröna av avund? Nu har vi också en sådan antenn och internet fungerar alldeles utmärkt. Efter att ha köpt webbkamera och headset installerade vi Skype och har kunnat prata med flera av er därhemma. Suveränt!

Vi försöker nu hitta en vardagslunk och går varje dag, medan det fortfarande är lite svalt ute, en rask morgonpromenad upp i dalen på cirka en timma. På hemvägen köper vi frukostbröd och njuter sedan i solen. Dagen ägnas åt saker som behöver göras. Sen eftermiddagen är det ofta varmt så då blir tempot lugnare med bad, läsning, siesta m.m.



Här går vi varje morgon

Världen är som vanligt liten.

En dag vid badet hörde paret bredvid oss på stranden att vi kom från Göteborg och började prata med oss. När de fick höra att vi bodde i vår båt och hade seglat hit, kom frågan - "Har vi läst om er i Torslanda-Tidningen?"

Vi hade nästan bött grannar och dessutom jobbade killen på båten Marieholm där vi hade vår avvinkningsfest!

Kvällarna ägnas åt umgänge, läsning, ibland en film eller arbete vid datorn, t ex hemsidan, fotoredigering och liknande. En kväll knackade det på båten och på bryggan stod Urban, en av våra båtgrannar från Krossholmen! Det blev förstås en trevlig kväll tillsammans med snack om livet här och därhemma.



Marknad på fredagar

På fredagar är det marknad här i Puerto Mogán och första gången gick vi dit i tron att det var lokala bönder mm som sålde det de odlat. Vet inte riktigt varifrån den uppfattningen kom men mer fel kunde vi inte ha. Det visade sig vara en alldeles vanlig tingeltangel-marknad med kläder, klockor, lädervaror och en och annan sak från Kanarieöarna.

Stånden fyllde hela den långa piren och stod även här och där i byn. Tydligt reser man hit från andra platser för att fynda, byn var full av turister den dagen.

Varje fredagskväll är det grillafest på en restaurang lite längre upp i byn. Alla våra norska vänner (just nu är här 6 norska båtar) har gjort barbequen till ett stående inslag och ibland följer vi med och representerar Sverige. Som enda svenska båt känner man sin plikt...

Trubadur har man också så det kan bli en dans under kvällen.



Givetvis seglar vi då och då, men det blir bara dagsturer för nu har vi bokat plats här i Puerto Mogán till 30 november. Ibland går vi ut en kort bit och ankrar upp och badar från båten. Småturer med gummibåten blir det också. Utanför hamnen finns gott om grottor att utforska.

Dagstur med Siv & Åke (Helénes föräldrar)

Utflykter gör vi också. Gran Canaria bjuder på många olika skepnader. Vi var en dag i Puerto Rico för lite inköp och besökte även hamnen där. Verkade ganska skvalpig och vi var glada när vi kom hem till "vår hamn". Puerto Rico är populärt bland turister och man har byggt många, många hotell upp längs bergssidorna. Här finns också flera stora köpcentra och många turbåtar utgår härifrån.



En av de små gränderna i Puerto Mogán



Nu ska vi på utflykt!

Hur det gick för Bosse? Jo 27 oktober fick vi besked och han fick rätt! Den kvällen firade vi, och korkade upp champagne, tillsammans med våra norska vänner Ernst & May på Tekla. Gratulationerna ramlade in på mail, telefon och Skype under hela eftermiddagen och kvällen så det var en mycket nöjd Bosse som gick och la sig den kvällen.

