
LITE TANKAR INFÖR VÅR AVRESA (2008-03-23)



Till båten, till lilla lägenheten, till sälj - skänk - släng....

Ja, så går tankarna varje gång jag öppnar ett skåp numera.

Det är inte klokt vad prylar man har, trots att vi trodde att vi gjort oss av med det mesta redan när vi flyttade från huset för 2 ½ år sedan. Men för varje vecka minskar det...

Vi är nu i en väldigt aktiv fas av förberedelser inför vår långa segling, som är tänkt att starta ca 1 juni 2008. Bosse, kapten ombord och ansvarig för båten och dess utrustning, har gått ner på 2-dagarsvecka på jobbet och gör nu sin sista vecka.

Övriga dagar skall nu läggas på att få båten klar.

Han har ägnat stor del av vintern till allt som skall beställas, byggas om, köpas in m.m. och mycket är gjort, men mycket återstår också. Mycket roligt att göra "studiebesök" då och då och se allt som växer fram! En dag fanns där en ny spis med räcke framför och förhoppningsvis fungerande kastrullhållare (de på vår gamla spis passade bäst på leksaksavdelningen).

Dessutom var en fin hylla monterad ovanför navigationsplatsen med hållare för kikaren och ett alldeles eget handtag att hålla sig i på min nivå! Kanon, nu slipper jag akrobatkonsterna för att byta sida i båten. Dessutom hade jag fått en extra bokhylla i akterruffen - många böcker blir det.....

Själv var jag med i starten av nytt företag i höstas, så nu går det mesta av min tid till att få allt klart för överlämnande till min ersättare, för i april är det färdigjobbat för min del.

Fritiden ägnas åt min andra sysselsättning - att vara intendent på seaQwest!

Dvs. ansvarig för allt som skall med på båten och var det skall stuvvas. Visserligen räknade jag en gång till 54 stuvfack ombord, men när halva livet skall med.....

Ibland blir det smått absurt, t ex när jag tog bort julsakerna nu i januari och började välja ut ett par små tomtar att ha med ombord. I det svepet packades också en liten midsommarstång, en svensk bordsflagga att ha till födelsedagar och lite påskpynt.

Presentpapper i silver och lite olikfärgade snören, för olika tillfällen, åkte också med!

Och värre lär det väl bli! Vår lägenhet är nu såld och 1 maj skall vi vara ute. Det är också den dag vi har tänkt vara inflyttade i båten, men innan dess ska vi flytta till en liten, billig lägenhet att ha som vår fasta bas i land. Dit ska en del grejer som vi ändå vill ha kvar för en eventuell framtid här hemma. Under tiden bevakar vi stenhårt alla abonnemang och liknande man har i land och säger upp på löpande band. T ex A-kassa känns ju inte så aktuellt att betala till när man snart själv ska göra sig arbetslös! Även här skar vi hårt i samband med flytten från huset trodde jag, men upptäcker nu vad mycket konstiga abonnemang och liknande man har.

En bra sak vi gjorde var att ordna en Vänisage, dvs taveförsäljning till vänner & bekanta. Eftersom Bosse målar har vi samlat på oss en hel del sådana genom åren. Redan innan hade vi bestämt att en viss del skulle gå till Sjöräddningen, och det blev hela 6 500 kr till dem!



Bilarna ska också bort och idag sålde vi min älskade lilla Mini (snyft!) - men den hade ju ändå inte gått att ha på fördäck ☺. Det positiva är att nu blir det BMW med privatchaufför för mig!

Tänderna är röntgade och snart blir det dags för resten av kroppen att träffa läkare. Ett lämpligt sjukvårds-kit ska också packas ihop, ja listan kan göras lång. Dubbla pass är fixade, bankkortet är uppdaterade men när går körkortet ut? Vaccineringar, allergimediciner, bra-att-ha-mediciner måste också fixas.

Försäkringar är ett helt eget kapitel! En bra båtförsäkring ska vi givetvis ha och en vanlig sjuk- och olycksfallsförsäkring finns redan, och så har vi tecknat en sjukvårdsförsäkring. Det är en typ av reseförsäkring, samma som man har vid resa längre än 45 dagar (så många dagar ingår nämligen i hemförsäkringen). Då uppstod nästa problem! I en sådan försäkring ingår lösöre för 40 000 kronor. Och i båtförsäkringen ingår det lösöre för 5 000 kr. Bara att börja räkna. Sjöställ, stövlar och liknande minst 20 000 kr, datorer ca 20 000 kr, enkla smycken 5-10 000 kr, en hel massa andra prylar, ja ni ser själva - det räcker inte långt!

Vad man slås av är ändå vad lite saker man egentligen behöver. Tänk om man aldrig hade köpt alla dessa onödiga saker, vilken båt man kunde haft!

Paradoxen är att det är nog sådan man är; man måste ha haft saker för att uppskatta att inte behöva ha dem längre!

Så öppnar jag ännu ett skåp och hittar potatispressen. Till båten, till lilla lägenheten, till sälj - släng - skänk? Nä, den får nog åka med i båten!

Heléne N Hurtig, intendent på seaQwest